

Liturgie voor de dienst op dinsdag 1 januari 2019, Achtste Kerstdag, Naamgeving, Nieuwjaar

Plaats: Ontmoetingskerk

Aanvangstijd: 10.30 uur

Voorganger: Ds. Peter van der Schans

Organist: Arie Metaal

Protestantse gemeente te IJsselstein



De Paaskaars brandt

Orgelspel vooraf

De dienstdoende ambtsdragers komen binnen

Welkom door de voorganger

AAN HET BEGIN

Toewijding door stil gebed

Groet

Bemoediging

We gaan staan

We zingen: Intochtslied (staande): Psalm 91: 1 en 2

De gemeente gaat weer zitten

Gebed, dat we besluiten met het zingen van: “*Heer, ontferm U!*”

(De hoogste tijd)

*Here God,
het wordt de hoogste tijd,
om mijn tijd,
om onze tijd
opnieuw te ijken
aan Uw
gerechtigheid*

*Om de wijzers
van mijn leven,
van ons leven
weer op de klokslag
van geloof, hoop en liefde
te bewegen*

*Om de wijzerplaten
van mijn aarde
van onze aarde
weer in te delen
met de cijfers
van behoud en vrede*

*Het wordt de hoogste tijd,
om niet voor mijzelf,
om niet voor onszelf,
maar om weer voor U
de tijd,
mijn tijd,
alle tijd
te nemen
Zo bidden en zingen we samen: ...*

(Alfred C. Bronswijk_*Rakelings nabij_p89*)

We zingen het loflied: Lied 154B: 1 en 4

DIENST VAN HET WOORD

Het liep in mijn hoofd de afgelopen weken stevig door elkaar heen – al die diensten die ik te leiden had. En hier en daar probeerde ik de draad voor mijzelf een beetje vast te houden door lezingen en liturgieën met elkaar te verbinden. En niet elke keer iets totaal anders te kiezen. Er ontstond zo een soort van verband tussen vandaag Nieuwjaarsdag, afgelopen zaterdagavond met de Top 2000 viering en Kerst.

Met Kerst gaat het over het kindeke Jezus dat onder ons wordt geboren. En met Nieuwjaar wordt doorgaans dat kleine stukje van Lucas 2:21 gelezen over de besnijdenis van de pasgeborene en de naamgeving: Jezus zal het kind heten.

Bij de Top 2000 viering ging het over Daniël. Thema was: Vertrouw, als je durft! Koning Darius van Babylon moet de controle in zijn rijk uit handen geven en vertrouwen dat het met zij zeer gewaardeerde medewerker Daniël toch nog goed zal komen. Daniël laat zijn vertrouwen baseren op God. Hij mag levend opstaan uit de leeuwenkuil. Het bracht me ook bij het gedeelte uit Daniël 3 en bij het verhaal van de redding van de vrienden van Daniël uit de brandende vuuroven.

Bij het bedenken wat ik vanmorgen zou doen ging dat allemaal dus door mijn hoofd. Ik hoop, dat ik u een klein beetje mijn rode draad heb laten zien.

En als U denkt: Er zit een draadje bij hem los – dan kan ik me dat ook voorstellen!

Maar ik begin bij Psalm 91. Die koos ik voor vandaag ook. En van daaruit komen de beide andere lezingen aan de beurt.

Eerste Schriftlezing: Psalm 91

91¹Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende,
²zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.’

³Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger en redt je van de dodelijke pest,

⁴hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een veilig schild.

⁵De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen, ook de pijl niet die overdag op je afvliegt,

⁶noch de pest die rondwaart in het donker, noch de plaag die toeslaat midden op de dag.

⁷Al vallen er duizend aan je linkerzijde en tienduizend aan je rechterhand, jou zal niets overkomen.

⁸Open je ogen en zie hoe wie kwaad doen worden gestraft.

⁹U bent mijn toevlucht, HEER. Als je mag wonen bij de Allerhoogste,

¹⁰zal het kwaad je niet bereiken, geen plaag je tent ooit treffen.

¹¹Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat.

¹²Hun handen zullen je dragen, je voet zul je niet stoten aan een steen.

¹³Leeuw en adder zul je vertrappen, roofdier en slang vermorzelen.

¹⁴Ik zal bevrijden wie mij liefheeft en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is.

¹⁵Roep je mij aan, ik geef antwoord, in de nood zal ik bij je zijn,

je bevrijden en met roem overladen,
¹⁶je overvloed geven van dagen.
Ik zal je redding zijn.'

We zingen: Psalm 91: 5 en 6

Tweede Schriftlezing: Daniël 3:24-28

²⁴Toen sloeg de schrik koning Nebukadnessar om het hart. Hij stond haastig op en zei tegen zijn raadsheren: 'Wij hebben toch drie geknevelde mannen in het vuur gegooid?' Zij antwoordden: 'Zeker, majesteit.' ²⁵Hij vervolgde: 'Maar ik zie vier mannen vrij rondlopen in het vuur. Ze zijn ongedeerd en **de vierde lijkt op een godenzoon!**' ²⁶Nebukadnessar liep naar de deur van de brandende oven en riep: 'Sadrach, Mesach en Abednego, dienaren van de hoogste God, kom naar buiten, kom hier!' Toen kwamen Sadrach, Mesach en Abednego uit de vlammen naar buiten. ²⁷De satrapen, stadhouders, gouverneurs en raadsheren van de koning drongen naar voren. Ze bekeken de mannen en zagen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam. Geen haar op hun hoofd was verschroeid, hun jassen waren nog heel, er hing zelfs geen brandlucht om hen heen.

²⁸Nebukadnessar nam het woord. Hij zei: 'Geprezen zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, **die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren gered.** Zij hebben zich op hem verlaten, zij hebben het bevel van de koning genegeerd en hun lichaam prijsgegeven, omdat zij voor geen andere dan hun eigen God willen neerknielen of buigen.

We zingen: Lied 154B: 8, 9 en 10

Derde Schriftlezing: Lucas 2:21

²¹Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam **Jezus**, die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen.



We zingen: Lied 512:1 en 2

Verkondiging:

Gemeente van onze Heer Jezus Christus!

De gemeente die Psalm 91 zingt, eeuwen geleden, is een aangevochten gemeente. Er wordt niet in geuren en kleuren verteld wat er aan de hand is. Maar leuk is het niet!

Er is een levensgevaarlijke situatie. Mensen kunnen als waren ze vogels in het net van de vogelvanger verstrikt raken. Er is sprake van een uiterst besmettelijke ziekte, de pest. En de pijn van overdag zou kunnen slaan op de gloeiend hete zonnestralen die je bezeren en een zonnesteek geven.

Er is dag en nacht verschrikking. Onzekerheid, angst. Pijn en moeite.

Ik denk al gauw ook aan hoe wij ons kunnen voelen met een nieuw jaar voor de boeg. We kunnen er zeker van zijn, dat er soms ook levensgevaarlijke dingen op ons pad komen. Ik vraag me af of we wel serieus genoeg omgaan met de verandering en in het klimaat. Of we er genoeg van doordrongen zijn, dat er wat gedaan moet worden. Dat het beleid aangepast moet worden. Dat politici en leidinggevendenden in het bedrijfsleven over hun schaduw heen stappen. Dat we ook zelf in onze eigen omgeving er wat aan kunnen doen en het niet naar anderen hoeven te schuiven.

En zo is er vast nog meer waar we in de nacht van wakker kunnen liggen.

Ik hoop, dat we dan Psalm 91 kunnen meezingen.

Het lijkt een soort beurtzang te zijn tussen voorganger en de tempelgaande gemeente.

De priester spreekt de mensen bemoedigend toe. Wie woont in de beschutting van de Allerhoogste overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende. Die HEER is je toevlucht, je vesting. Die HEER geeft bescherming, bevrijding, redding. Je kunt op die God vertrouwen.

Als je durft!

En het volk durft dat. Met vallen en opstaan. Met twijfel en aanvechting. Maar de grondtoon is: Ja, de HEER geeft redding, keer op keer. En zo worden de mensen bemoedigd door de voorganger. En al zingend bemoedigt men elkaar als samengekomen gemeente in de tempel. En uiteindelijk klinkt het: Hij, de HEER,

¹¹ ... vertrouwt je toe aan zijn **engelen**,
die over je waken waar je ook gaat.

¹²Hun handen zullen je dragen,

...

¹⁵Roep je mij aan, ik geef antwoord,
in de nood zal ik bij je zijn,
je bevrijden en met roem overladen,

¹⁶je overvloed geven van dagen.

Ik zal je **redding** zijn.'

Er komen engelen van de HEER om je te begeleiden en te beschermen. Ja, om je te redden door de nood de dood heen. Je wordt gedragen.

Zo vergaat het Daniël in hoofdstuk 6 van het naar hem genoemde Bijbelboek. We lezen er uit in de Top 2000 dienst.

Koning Darius van Babylon kan Daniël niet redden. Nota bene: Zijn eigen wet van Meden en Perzen houdt hem tegen. Maar je kan en mag het overlaten aan God. Die laat Daniël opstaan uit de leeuwenkuil.

En dictator Nebukadnessar kan er hier niet om heen om de vrienden van Daniël, de drie mannen Sadrach, Mesach en Abednego in de vuuroven te gooien. Ze bleven in woorden en daden op hun God van Israël vertrouwen. En ze worden gered. De engel, door God gezonden, is hen ter bescherming nabij geweest. De onbekende vierde figuur, een engel van boven is de reddende engel! Engelen dragen ons, zoals in Psalm 91. Ook als we voor hete vuren staan.

En dan is daar Jezus. Zijn naam is veelzeggend. Doet alles verwachten: Jezus – Jozua – Jehosjoea = De HEER redt, verlost, bevrijdt. Jezus is een redder van de mensen en van de wereld. Hij is licht in de duisternis. Rust in bange dagen. Recht waar het krom is. Hij heelt wat is gebroken en verzielt. Hij gaat ons voor en maakt een begaanbare weg. Die weg loopt niet dood, maar is een levensweg.

Dat geeft vertrouwen voor een nieuw jaar. Daar kunnen we mee door. God zal ons redden en dragen. God geeft beschermengelen.

Dat is geen automatisme. God staat niet als vanzelfsprekend aan onze kant. We kunnen als mensen ook volledig mis tasten.

Maar we mogen er op vertrouwen. Als een belofte voor de dagen en nachten die komen. Er zal steeds even iets van God te beleven zijn:

Even iets van God

*Een arm om je heen als je moe bent en koud,
een mens die je troost en die veel van je houdt,
een hand in jouw hand als je niet durft te gaan,
de stem die je roept als je eenzaam blijft staan.
Soms zie je even in je leven zomaar iets van God.*

*Een blik vol begrip als je voelt: het gaat mis,
een mens die juist komt als er niemand meer is,
een woord dat je raakt dat je moed geeft en kracht,
een kans die je krijgt die je nooit had verwacht.
Soms zie je even in je leven zomaar iets van God.*

*Een mens die je zegt: toe je kunt het, komaan
een droom die je helpt om weer verder te gaan,
een teken van leven dat maakt je dag weer goed,
als jij het niet kan, komt er iemand die het doet.
Soms zie je even in je leven zomaar iets van God.
Even iets, even iets van God.*

Greetje Brokerhof-van der Waa/Jacques Roeleveld, in: *Kind op zondag*, 68/3 p. 17.
En in: *Tijd voor Thomas Celebrations*, p. 28

Amen.

Meditatief moment: orgelspel

We zingen: Lied 489:1

DIENST VAN HET ANTWOORD

Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – samen bidden van het Onze Vader

Dankgebed

Voorbede

*Wij bidden om realistische mensen,
om mensen die een gezonde kijk hebben op de werkelijkheid van hun leven,
die zich geen zand in de ogen laten strooien
door alles wat als mooi en goed wordt aangeprezen.
Dat zij bewuste keuzes durven maken, ook in het nieuwe jaar.*

*Wij bidden om idealistische mensen,
om mensen die niet alleen dromen van een goede toekomst
maar die tevens bereid zijn zich daar helemaal voor in te zetten,
ook als dat offers met zich meebrengt.
Dat zij de juiste keuzes durven maken, ook in het nieuwe jaar.*

*Wij bidden om profetische mensen,
om mensen die hun stem durven verheffen
tegen het onrecht dat zij zien gebeuren in de samenleving,
die niet bang zijn om hun vingers op zere plekken te leggen
ondanks het onbegrip en tegenwerking die zij ontmoeten.
Dat zij zo nodig moeilijke keuzes durven maken, ook in het nieuwe jaar.*

*Wij bidden om optimistische mensen,
om mensen die zich niet blind staren op al het kwaad
dat zij zien in de samenleving, in het groot en in het klein,
die ondanks alles blijven geloven dat het beter kan
als we ons er samen voor inzetten.
Dat zij hoopgevende keuzes durven maken, ook in het nieuwe jaar.*

*Heer, schenk ons uw geest van wijsheid en kracht
opdat wij in het nieuwe jaar de juiste keuzes kunnen maken
en ook trouw kunnen zijn aan die keuzes.*

Stil gebed

Het Onze Vader

AAN HET EINDE

We zingen (staande) slotlied: Lied 221: 1 en 2

Uitzending

Zegen

*Ik zegen je in het vertrouwen,
dat de Heer zijn genade aan jullie betoont;
dat het licht van zijn aangezicht je gids zal zijn;
dat Hij je bewaren en ondersteunen zal;
dat zijn Geest altijd aan je zijde zal zijn;
dat Zijn engelen over je waken,*

*wanneer je slaapt, en als je ontwaakt, en opstaat;
dat je Hem zal liefhebben en dienen al je dagen.
Dan zal je in de hemel en op aarde zijn aangezicht zien.*
(naar Clara van Assisi)

Gemeentezang: *Amen, amen, amen!* (Lied 431C)

Orgelspel