

Liturgie voor de vesper op biddag, 11 maart 2020

Plaats: Ontmoetingskerk

Aanvangstijd: 19.30 uur

Voorgangers: ds. Peter van der Schans

Organist: Jan de Geus

Thema: Bidden voor gewas en arbeid: in gesprek met God



Protestantse gemeente te IJsselstein



**Protestantse
Kerk**

Wilt u zo veel mogelijk vanaf de eerste rij stoelen rond het plein gaan zitten?

De paaskaars brandt

Orgelspel

Groet

Bemoediging en openingsgebed:

v.: Onze hulp is van de Heer

a.: *die hemel en aarde gemaakt heeft.*

v.: Wij danken U voor deze aarde
waarop wij mogen wonen.

a.: *Als uw tuin*

mogen wij haar bewerken

en bewaren:

een wereld voor mensen

en dieren.

v.: Wij danken U voor deze aarde,

zo groot en wijd
en prachtig om te zien.

a.: *Wij mogen wonen
in de wijde ruimte
van uw heerlijkheid.*

v.: Daarvoor danken wij U, God.

a.: *Amen.*

We zingen en bidden een psalmgebed: Psalm 65

We zingen: Psalm 65:1

We bidden:

A.: ¹⁰*U zorgt voor het land en bevoeit het,
u maakt het vruchtbaar,
vol water staat de rivier van God.*

U bewerkt het land voor het koren, zo bewerkt u het:

¹¹*u doordrenkt de voren en effent de kluiten,
doorweekt ze met regen en zegent het jonge groen.*

We zingen: Psalm 65:6

Als gebed bij de opening van het Woord: We zingen: Lied 314:1 en 2

Schriftlezing: Matteüs 7:7-12 (NBV)

7Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klopt en er zal voor je worden opgedaan. 8Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opgedaan. 9Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven? 10Of een slang, als het om een vis vraagt? 11Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen.

12Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.

We zingen: Lied 995

Een enkel woord ter overweging

Gemeente van onze Heer Jezus Christus!

Wat is bidden? In bijv. kindergesprekken heb ik vaak dit gezegd: bidden is praten met God
Maar is dat zo: Praten met God? Spreken met God?

Daar komt bij, dat voor veel mensen bidden samen valt met vragen stellen aan God. Met een verlanglijstje indienen. Bij de Rotaryclub, waar ik lid van ben, hebben we elke week een wijnverloting. Ieder legt twee euro in en dan worden er twee flessen wijn verloot. Ik merk dat andere leden vaak naast me komen zitten. Met de opmerking: "Jij hebt vast goed contact met boven. En je kunt wel regelen dat ik de fles deze keer win." Nou nee, zo gemakkelijk gaat dat niet. En trouwens: dan had ik het wel zó geregeld dat ik zelf elke week zou winnen. En dat ik

dan Martha met een fles wijn kan verblijden. Nu doe ik dat toch wel als ik win, maar het is niet elke week raak.

Nu is dit een luchtige manier van zeggen, dat het vraaggebed niet altijd leidt tot het inwilligen van het gevraagde. Genezing bij ziekte – dat komt er niet altijd van. En zo zijn er nog wel meer dingen die niet uitkomen.

Bidden heeft vele vormen:

- buigen
- op de knieën voor je bed, of daarop liggend
- bidstoel of bidbank in de R.K. – kerk met een kleedje voor je knieën.
- gewoon zittend op je stoel
- dansend
- met je handen open, of juist dicht gevouwen. Of tot vuisten gebald, reikend naar de hemel.
- maar het kan ook hand in hand, kring gebed
- ogen open, ogen dicht

Bidden kan ook op allerlei plekken:

- wandelend in het bos
- thuis voor je bed of in je bed
- in kerk, klooster, kapel
- onderweg, in de file, op de fiets

Ik denk bij bidden steeds meer aan:

- in gesprek zijn met God
- leven met God
- wandelen met God
- God ontmoeten
- communiceren met God

Maar dan zit er van alles in dat bidden. Allerlei gedachten en gevoelens.

- korte kreten en flarden, schietgebeden
- vaste formuleringen, oude traditionelen gebeden: Het ‘Onze Vader’, *“Ik ga slapen ik ben moe”*, *“Here, zegen deze spijs. Amen.”* Of wat ik er met onze kinderen van maakte: *“Here, zegen ons samen eten. Amen.”* Maar ook een rozenkrans – gebed
- je boosheid uiten
- schuld belijden
- luisteren en stil zijn
- hardop of in je zelf praten, spreken
prijzen, loven, juichen
- worstelen, knokken, discussiëren, onderhandelen
- verwijten, vloeken en zuchten

En dan kan er dus van alles een plek krijgen in die ontmoeting met God. Ook het gebed voor gewas en arbeid. Voor zegen op het werk van onze handen op de boerderij en op kantoor en waar dan ook.

Hoe concreter, persoonlijker – hoe meer je betrokken bent. En helemaal als je naam genoemd wordt in een gebed. Bij voorbeeld in de voorbede. Ook al kun je niks anders meer doen, lichamenlijk, emotioneel – bidden voor een ander kan altijd.

Zo ben je in gesprek met God. Is er communicatie. En heeft het veel weg van een gesprek van mens tot mens. Van een ontmoeting zoals we die kennen met dierbaren. Met vrienden, met ouders en kinderen.

En dan kan het ook wel eens stil zijn. Of er geen antwoord komen. Of juist een andere reactie dan je had verwacht. Je krijgt in een ontmoeting niet altijd je zin.

Het gaat om communicatie. Om het wederzijds deel nemen en deel geven aan elkaars bestaan. Dat gaat om mensen onder elkaar. Maar ook om God en jou en jou en God.

Zoek in goed vertrouwen de ander op. Vraag onbekommerd om hulp. Laat merken dat je de ander nodig hebt om te kunnen leven. Maak duidelijk wat je van de ander verwacht.

Je hebt recht op de zorg van een ander. Niet meer, niet minder. Maar dwing het niet af. En blijf ook niet hooghartig wachten totdat de ander het uit zichzelf geeft. Je kunt het vragen.

Maar we zijn bang afhankelijk te worden van de ander. En zo je eigen positie te verzwakken.

Er zit iets vernederends in het vragen, in het aannemen van een vragende houding.

Maar er is niets op tegen om te vragen, te zoeken, te kloppen. Bij een medemens niet. En ook niet met God. Je kunt in gesprek gaan met God. Om God te ontmoeten.

Want: Een ouder geeft zijn kind geen steen als het om brood vraagt. Of een slang als het om vis vraagt. Ook al zijn wij slecht – God zal het goede geven aan wie hem erom vragen.

In je leven mag ook een vragende houding: In het vertrouwen dat je het goede krijgt van God.

En dan zal het de ene keer een fles wijn zijn voor mijn vrouw. En de andere keer iets anders.

Of niks.

Maar het zal steeds iets zijn om van te leven. Om mee te leven. En dat zal goed zijn. En genoeg. Hoe dan ook. Daar vertrouw ik me aan toe.

Bidden is

Bidden is:

je handen vouwen.

Je handen rust gunnen.

Je handen van hun plicht bevrijden,

en op Gods handelen wachten.

Bidden is:

je hart openen.

Je hart te luisteren leggen.

Je hart op meer dan het gewone richten,

en de hartslag van Gods liefde tellen.

Bidden is:

jouw zorgen doorspreken.

Jouw angst en verdriet afgeven.

Jouw last van je schouders nemen,

en alles bij God achterlaten.

Bidden is:

het stof van je ziel blazen.

Het ventiel van je geweten ontlichten.

Het luidruchtige vervangen door stilte,

en Gods aanwezigheid rondom ervaren.

Bidden is:
 ingewikkeld en eenvoudig tegelijk.
 Het is rechtop staan en je durven buigen.
 Het is vasthouden en loslaten samen.
 De ruimte betreden waar mens en God elkaar
 nader zijn.

(Alfred C. Bronswijk, *Ladders naar de hemel*, p. 88)

Amen.

Stilte

Meditatief orgelspel

We zingen: Lied 905:1, 3 en 4

Dankgebed en voorbeden:

Dank, Here God,
 voor uw woord,
 voor de mogelijkheid die we hebben om te communiceren met U.
 Voor ontmoeten en spreken.
 Geef dat onze verbinding niet verstoord wordt of verbroken.
 En dat we ook onze moeite en zorgen, onze woede en worsteling met u kunnen delen.
 Dat we kunnen danken, klagen en stil zijn.
 Maar ook onze vragen met u delen –
 tot wie zouden we anders gaan?
 Zo vragen, zoeken en kloppen we bij u aan
 om het goede van u te geven
 zodat we gerust kunnen leven.

Dank voor de aarde aan ons toevertrouwd.
 Voor alle rijkdommen die de aarde geeft.
 Voor de mogelijkheden die we hebben gekregen de aarde te bewerken.
 Voor de kennis, de kunde, de ervaring die mensen daarbij inbrengen.
 Maar laat ons goede rentmeesters zijn.
 Dat we de aarde niet uitputten, vervuilen en opmaken.
 Dat we ruimte om te leven bewaren voor iedereen.
 Dat we eten drinken kunnen delen met ieder die honger en dorst heeft.

We bidden u voor boeren, tuinders, kwekers en vissers.
 Dat ze eerlijke prijzen krijgen voor hun producten.
 Dat recht zal worden gedaan met eerlijke regelgeving.
 Dat acties vredig en in liefde zullen verlopen en een gezonde impact en bewustwording zullen
 opwekken in de samenleving.
 We bidden voor wijsheid en inzicht voor onze overheid, speciaal voor de betrokken ministers
 en ambtenaren.

We bidden u om maatregelen die iedereen die een bijdrage levert aan vervuiling en verwarming erbij betreft en aanspreekt.

Laat verantwoordelijken, gezagsdragers en beleidsmakers betrouwbare informatie geven en zo ieder motiveren tot passende maatregelen.

We bidden u voor ieder ander die de handen uit de mouwen steekt of hersens gebruikt bij de arbeid. In kantoor, fabriek, zorginstelling of waar dan ook.

Laat het werk dienstbaar zijn aan de samenleving, aan de aarde en al die daar leeft.

Laat ons met z'n allen mogen genieten van het goede dat u met ons deelt.

Ook al is het een stukje brood en een slokje wijn.

Blijf met ons verbonden, dag in dag uit, de nachten door.

Zo bidden en zingen we:

Avondgebed: we zingen Lied 243:1, 4 en 7

Stil gebed

We bidden samen het 'Onze Vader'

Inzameling van de gaven onder orgelspel

Collecte 1 (zwarte zak): Biddag voor Gewas en Arbeid > Opbrengst voor de Voedselbank Nieuwegein/IJsselstein. Naast voeding heeft de Voedselbank ook een bijdrage nodig om transport en opslag/koeling te kunnen bekostigen.

Collecte 2 (groene zak): Kerk en landelijk kerkenwerk.

We zingen (staande): Lied 72 *Het zaad is uitgeworpen* (uit *Zingenderwijs*; op de melodie van Lied 441)

Zegenbede:

(Frans Cromphout)

Moge de weg je zeggen:

volg me maar

Moge de ster je zeggen:

richt je vaart op mij

Moge de grond je zeggen:

bezaai me.

Moge het water je zeggen:

drink me

Moge het vuur je zeggen:

warm je

Moge de boom je zeggen:

schuil in mijn schaduw

Moge de vrucht je zeggen:

pluk me, eet me.

En als je de weg kwijtraakt;

geen vaste grond meer vindt

en dreigt te verdrinken;

Als het vuur is gedoofd en je kou lijdt

*in een nacht zonder sterren;
als de bomen kaal zijn
en je honger en dorst hebt,*

*Dan moge zijn STEM je zeggen:
Wees niet bang, Ik zal er zijn.*

We zingen (staande): Lied 431C: *Amen!* (3x)